

Redactie Nieuwsbrief:
Ine Beurskens en Kay Curfs
Gastschrijver: Zenz Hortensius
redactienieuwsbrief@kbosteyl.nl
Adres secretariaat:
Aerdborg 1, 5935 VR Steyl
Telefoon: 06-30082345



Nieuwsbrief 20 april 2021

Beste leden,

Na een paar winterse weken gaat het voorjaar toch echt zijn intrede doen. De vooruitzichten wat betreft de corona maatregelen zien er sinds de laatste persconferentie wat minder rooskleuriger uit. Gelukkig zijn de meesten van ons inmiddels een of zelfs al twee keer gevaccineerd. Langzaam maar zeker gaat de deur toch weer op een kiertje voor het organiseren van activiteiten. De eerste bijeenkomst is de Algemene Leden Vergadering die gepland staat op 26 mei. Deze datum hadden we enkele maanden geleden bedacht, toen het er nog op leek dat dat ook zou kunnen. Maar het lijkt ons verstandiger om deze bijeenkomst toch nog enkele weken door te schuiven. In het vertrouwen dat het ook gaat lukken gaan we de ledenvergadering houden op **woensdag 30 juni om 14:00 uur in het Schutterijmuseum.**



In de volgende nieuwsbrief komt de agenda en het aanmeldstrookje voor deze bijeenkomst.

Bijdrage: Ine Beurskens

Info leden KBO Steyl

Overleden:

Op 19 maart is Els Thomassen-van Leuven uit Venlo overleden. Zij was lid bij de afdeling Steyl en was geregeld aanwezig bij onze activiteiten. We wensen de familie Thomassen veel sterkte.

Zomaar een babbeltje

De tijd vliegt voorbij. En april doet echt wat hij wil. Zo loop je in een T-shirtje en de dag erop heb je weer een winterjas aan en ligt er sneeuw op straat. Dan blijven er toch nog mensen beweren dat het klimaat niet aan het veranderen is. Nu hadden we vroeger natuurlijk ook wel sneeuw met Pasen, en liepen we in ons nieuwe jurkje, gekocht speciaal voor Pasen, te bibberen van de kou, want je moest en zou die jurk tenslotte aan.

Helaas is het nog steeds Corona tijd, en zijn al velen van ons voor de eerste of zelfs de tweede prik geweest. Wat een geweldige organisatie was dat op het Kazerneterrein. En ja, ze hebben daar plek zat. Maar iedereen was zeer

behulpzaam en vriendelijk. Na het prikken nog een kwartiertje zitten, en dan kom je ook allerlei bekenden tegen. Het was een sociaal uitje geworden!!

Best gezellig, zo zie je maar een hand is gauw gevuld. Wat babbelen en/of bijpraten en we zijn alweer tevreden. Ik ging dan ook met een uitjes-gevoel naar huis. Had toch weer mensen gezien, die ik al een tijdje niet was tegengekomen.

En nu maar duimen dat deze tijd wel snel voorbij is. Maar als ik zo om me heen hoor, ligt het Vie Curi nog vol en moeten er mensen van Venlo e.o. naar Maastricht worden overgebracht. Daar zitten we niet op te wachten. Dus allemaal nog eventjes volhouden, het betere weer komt er ook aan, dan wordt het misschien toch wel wat soepeler. En kunnen ook wij, de risicogroep, weer "normaal" naar buiten, een kopje koffie op het terras, even winkelen, wanneer wij dat willen en niet op afspraak, wat een gedoe. Je zou je toch schamen, heb je een afspraak in



een kleding winkel gemaakt, kom je daar en na 3 kwartier winkelen, heb je eigenlijk nog niets gevonden. Je zou je schamen om zonder iets naar buiten te lopen. Want in "jouw tijd" kon er iemand, die wel zou slagen nu niet winkelen. Dus we hebben nog wat in de kast, en wachten maar tot alles weer wat vrijer wordt. Ik wens u allen een prettig voorjaar en blijf gezond allemaal.

Tot een volgende babbel.

Bijdrage: Zenz Hortensius

De eiken processierups



De eikenprocessierupsen leven in groepen en lopen in processie op de eik. Het seizoen loopt van half april tot half juni. De volwassen rupsen, dat is vanaf eind mei, hebben brandharen. Deze brandharen veroorzaken de klachten bij mensen op de huid of in het oog. De klachten zijn huiduitslag op armen en/of benen, jeuk en

bultjes. De brandharen kunnen ook luchtweg- en oogklachten veroorzaken. Staat er een eik in je tuin of naaste omgeving met daarin een nest eikenprocessierupsen ga er dan niet zelf iets aan doen! Schakel dan een professionele bestrijder in. Thaumethopoeïne is de naam van het stofje dat problemen geeft bij aanraking met de brandharen van de eikenprocessierups. Het kan zijn dat de huidreactie heftiger is dan hierboven beschreven. Je kunt er zelfs koorts van krijgen.

Wat kun je doen als er brandharen op je armen of benen zitten en jeuk veroorzaken? Met plakband, pleister of schilders tape de brandharen van de huid afhaken. De huid goed afspoelen met water. Het helpt de jeuk te verminderen. Komt een brandhaar in je oog dan kun je dit direct ook met water uitspoelen. Je kleren gaan de wasmachine in. Een verkoelende crème kan helpen tegen de jeuk. De drogist verkoopt een middeltje dat pramocaine bevat, het werkt licht verdovend. Bij twijfel over de ernst kun je de huisarts bellen. In ons land staan veel eiken en de eikenprocessierups heeft nauwelijks vijanden vandaar dat ze zo veel overlast bezorgen. De brandharen blijven nog lang in de omgeving als de nesten niet worden verwijderd. Dat kan het hele jaar door nog klachten opleveren. In oktober onder een eik gaan zitten picknicken is geen aanrader. Fruit zoals



aardbeien en frambozen eten uit de eigen tuin in de buurt van een eik is niet verstandig. De brandharen doordringen gemakkelijk de zachte huid van het fruit. Ook groente kan besmet raken. Eiken in de buurt van zwembad kan achteraf klachten opleveren omdat brandharen in het zwembad terecht kunnen komen. Bij (bos)wandelen is het verstandig je huid te bedekken (ook goed tegen tekenbeet) en een zonnebril te dragen.

Samenvatting uit Plus april 2021. Bijdrage: Kay Curfs

Vervoer naar vaccinatieplaats voor Covid 19



Heeft u een oproep gehad voor de vaccinatie voor Covid-19 van het RIVM maar kunt u niet zelf naar de vaccinatieplaats komen? ANWB AutoMaatje helpt u hier mee!

Voor meer informatie of het aanvragen van een rit naar de vaccinatieplaats belt u op werkdagen tussen 9:00 en 12:00 uur

naar ANWB AutoMaatje. Telefoonnummer 06 - 834 541 69.

Ook Uw Wijkbus regelt ritten naar het kazerneterrein in Blerick.

Hiervoor belt u van maandag t/m vrijdag, van 9:00 - 12:00 uur en van 18:00 - 20:00 uur met 06 - 15 24 62 17.





Aan het einde van de tunnel
gloort een heel klein sprankje licht.
Maar wat blijft is de ravage
Die vorig jaar is aangericht.
Want de weg naar 't kleine lichtje
Loopt langs tranen van verdriet.
Er is hoop en dat stemt dankbaar,
Maar droogt alle tranen niet.

Aan het einde van de tunnel
Voelen we nog steeds de pijn.
Maar die pijn zal gaan verzachten,
Als we samen kunnen zijn.
Want dan kunnen we pijn delen,
Heel dicht tegen elkaar aan.
Zonder afstand, zonder angsten
Nieuwe toekomst binnen gaan.

Naar het einde van de tunnel
Loopt het gekwetste levensspoor.
Langs de tranen naar het licht toe,
Daar breekt onze glimlach door.
Daar beleven we de vrijheid,
Hoopvol in het nieuwe jaar.
Aan het einde van de tunnel,
Daar omhelzen we elkaar.

De volgende reguliere nieuwsbrief verschijnt rond 25 mei 2021