

Redactie Nieuwsbrief:  
Ine Beurskens en Kay Curfs  
Gastschrijver: Zenz Hortensius  
[redactienieuwsbrief@kbesteyl.nl](mailto:redactienieuwsbrief@kbesteyl.nl)  
Adres secretariaat:  
Aerdberg 1, 5935 VR Steyl  
Telefoon: 06-30082345  
Bankrekening NL82 INGB 0009 5912 62  
tnv KBO Limburg, afdeling St. Rochus Steyl



Nieuwsbrief  
23 januari 2023

Beste leden,

Dit is de eerste nieuwsbrief van het jaar 2023.

Hopelijk bent u de feestdagen allemaal goed doorgekomen. We hebben in ieder geval al samen kunnen proosten op het nieuwe jaar, dat ons hopelijk veel goeds zal brengen. Aan ons zal het niet liggen. U hebt inmiddels het programma van 2023 ontvangen met diverse activiteiten, voor elk wat wils. Maak er zoveel mogelijk gebruik van, dan hebt u een aantal gezellige middagen in het vooruitzicht!

We nodigen u uit voor de **Algemene Ledenvergadering op woensdag 15 februari** in het Schutterijmuseum. Hierover meer in de Vooruitblik.

Er is veel te lezen in deze nieuwsbrief. We kijken terug op maar liefst drie activiteiten van de afgelopen maanden: het Sinterklaas kienen op 30 november, de



Kerstviering op 21 december en de Nieuwjaarsborrel met kienen op 4 januari. Dus veel leesplezier, met dank aan Zenz Hortensius. Maar ook een leuke "Wist U Dat" van Kay Curfs die u weer terug brengt naar uw jeugd.

Vanaf 2023 is het Schutterijmuseum onze vaste locatie, behalve uiteraard voor de etentjes en uitstapjes buitenshuis. De eigen bijdrage blijft staan op € 2,50 tenzij anders aangegeven.

Bijdrage: Ine Beurskens

## **Info leden KBO Steyl**

### **Nieuwe leden:**

In 2023 mogen we maar liefst zes nieuwe leden verwelkomen:

Els Beuskens van de Spechtstraat, Sjraar en José Dambacher van de Molenbeek, Fien Hendriks van de Potaerdstraat, Petra Hendriks van de Globestraat, Tiny van Leipsig van de Venloseweg.

We heten ze allen welkom bij onze KBO afdeling en wensen de nieuwe leden veel plezier met al onze activiteiten.

**Overleden:** Op 4 januari is mw. Snellebrand van de Windhond overleden. Omdat ze ernstig ziek was is haar lidmaatschap in december van afgelopen jaar al opgezegd. We wensen de familie Snellebrand en haar vriendinnen veel sterkte met dit verlies.

## **Ons Limburg**

Vanwege de uittreding van KBO Limburg uit de KBO/PCOB organisatie ontvangt u in plaats van het Magazine nu voor de eerste keer het nieuwe blad "Ons Limburg", vol artikelen met een Limburgse achtergrond. Hiervoor kunnen van uit de afdelingen teksten en foto's ingeleverd worden, maar ook u als lid kunt uw steentje bijdragen. Er komen een aantal vaste rubrieken, waaraan u mee kunt doen, zoals:

"Onsje Geluk": een rubriek waarin iemand met een leuke hobby in beeld en aan het woord komt.

"Schrijf Ons": hierin is ruimte voor een handige tip, een aardig weetje, een bijzonder recept, een gedicht. Maar ook een reactie op de inhoud van Ons Limburg is welkom.

"Fotoalbum": liefst een nostalgische foto met een mooi verhaal erbij. De redactie neemt dan contact op om het verhaal achter de foto te horen.

"Ons kloppend hart": bijzondere activiteiten bij KBO-afdelingen.

U kunt uw bijdrage doorsturen naar Ine Beurskens, [secretaris@kbosteyl.nl](mailto:secretaris@kbosteyl.nl) dan zorg ik er voor dat het op de goede plek terecht komt.

## **Terugblik**

### **Woensdag 30 november 2022: Sinterklaas kienen**

Er is een behoorlijke opkomst van medekieners, zo rond de 50 personen hebben zich opgegeven. Het is inderdaad eind november, en het is kil en somber weer, dus we zijn klaar voor het Sinterklaas-kienen.

Op het podium staan alle prijzen alweer te lonken. Ik heb het al eerder gezegd, iedere keer weer erg knap om dit, ook qua hoeveelheid, voor elkaar te krijgen. Petje af!!

Er heerst een wat onrustige sfeer, ik denk dat het toch komt doordat Sinterklaas in de buurt is. We gaan beginnen. Er wordt enthousiast "KIEN" geroepen, en sommigen zelfs meerdere keren, zulks tot gemopper van anderen die nog niets gewonnen hebben. Het blijft dan toch ook best een spannend spel. (haha)

Gedurende de pauze wordt er koffie en thee geserveerd inclusief de kakelverse vlaaien. Waar dan ook heerlijk van wordt gesnoept.

De pauze is voorbij en we gaan weer verder.

Het wordt stiller in de zaal, zodat iedereen de getallen beter kan horen. Ja, ook ik heb prijs, een leuke houten mandje met een waxinelichtje.



Mijn buurvrouw heeft nog niets, maar gedurende de verliezersronde, heeft zij haar felbegeerde snoepemmer gewonnen. Dus gaat ook zij zeer tevreden naar huis. Bij de uitgang worden de "boekmannen" nog uitgedeeld. Altijd een leuke en lekker traktatie.

Het was weer een geslaagde middag. Tot een volgende babbel.

Bijdrage: Zenz Hortensius



## **Woensdag 21 december 2022: Kerstviering**

### **Kerstviering in het Schutterrij museum**

Waar is het jaar gebleven. Alweer Kerstmis. Het ziet er gezellig uit in het Schutterrijmuseum. Haast alle tafels zijn al gevuld en het is nog geen 14.00 uur.

Het koor Zang en Vriendschap uit Belfeld staat al klaar, zij openen met het lied "Komt allen tezamen."

Pastoor Anu Antony heet ons welkom. Hij heeft een mooie dienst voorbereid met

als titel : "Grenzeloos Licht". Tussendoor zingt het koor steeds een Kerstlied.

Het is een verrassende dienst, van de gebeden door Pastoor Anu tot de bijdragen van de Kerstgedachten door diverse leden o.a. Kay Curfs, Ine Beurskens en Piet van Doorn. Het geheel wordt afgesloten met het koor en iedereen wordt verzocht mee te zingen met "Nu zijt wellekome".

Ine sluit af met de mededeling dat Hein Jacobs herstellende is van een infectieziekte, en heeft zijn brief voorgelezen.

De bezinning is voorbij, nu wordt het tijd voor de babbel. Er wordt koffie en thee



geserveerd en ook belegde broodjes, kerststol en suikerbrood worden op de tafels gezet. Het ziet er allemaal feestelijk uit. Met als afsluiting nog een heerlijk stukje vlaai. Een mooi begin van de feestdagen die nog komen gaan. Er wordt heel wat gepraat en gegeten.

Het koor sluit de middag af met "White Christmas" en iedereen zingt mee.

Al met al weer een geslaagde laatste bijeenkomst van dit jaar en je kon zien dat iedereen aardig in de Kerstsfeer is gekomen.

Tot volgend jaar bij een nieuwe babbel.

Bijdrage: Zenz Hortensius

## **Woensdag 4 januari 2023: Nieuwjaarsborrel met kienen**

Het loopt redelijk vol bij het Schutterrijmuseum. Dit wordt de eerste activiteit van KBO Steyl: de Nieuwjaarsborrel met kienen.

Sjaak brengt de drankjes met en zonder alcohol rond. Ine Beurskens opent de bijeenkomst en we toosten op een gezond en goed Nieuwjaar.

Dan gaat het kienen beginnen. Na vier rondes (incl. een foute bingo) krijgen we de GROTE PRIJS ronde. Deze wordt gewonnen door Frans

**GELUKKIG NIEUWJAAR**



Tuithof. In de pauze wordt er koffie en thee met een heerlijke wafel geserveerd. Er wordt naar hartenlust gesnoept en gebabbeld. Het is wel opvallend, dat gedurende de rondes het heel stil is in de zaal, zulks in tegenstelling tot zaal "De Vriendenkring". Misschien ligt het aan de andere opstelling. We zitten nu in groepjes bij elkaar in plaats van de lange tafels bij Vriendenkring.

Alles bij elkaar was dit weer een goed en gezellig begin van het Nieuwe Jaar.

Tot een volgende babbel.

Bijdrage: Zenz Hortensius

## **Vooruitblik**

### **Algemene Ledenvergadering op woensdag 15 februari van 14:00 - 16:30 uur in het Schutterijmuseum**

Onderstaand treft u de verkorte agenda aan voor onze ledenvergadering. We ondersteunen deze bijeenkomst, waarin we verantwoording afleggen over het afgelopen jaar, met een PowerPoint presentatie, waarin we overzichten, teksten en foto's laten zien die betrekking hebben op het afgelopen jaar.



Wij ontvangen u om 14:00 uur met een kopje koffie of thee met een stukje vlaai. Na het formele gedeelte laten we u op het grote scherm foto's zien van de activiteiten van afgelopen jaar. Dan is er een gezellig samenzijn met een drankje. Hiervoor krijgt u twee consumptiebonnen uitgereikt.

**Voor de Ledenvergadering hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.**

**In verband met de catering WEL graag uiterlijk woensdag 8 februari aanmelden** via het mailadres [ledenadministratie@kbosteyl.nl](mailto:ledenadministratie@kbosteyl.nl) of door onderstaand strookje in te leveren bij, of even te bellen met:

Jo Jacobs, Wilhelminaplein 147 Tegelen, tel. 077-3733018

Wilma Lommers, Heyskampstraat 35, Steyl, 077-3736533

#### **Verkorte agenda:**

- Welkomstwoord en mededelingen voorzitter
- Verslagen secretaris en penningmeester
- Bestuursverkiezing
- Aftreden en aanstellen kascontrolecommissie
- Rondvraag
- Gedetailleerde informatie wordt gepresenteerd op een groot scherm

**De Algemene Leden Vergadering is de gelegenheid voor alle leden om invloed uit te oefenen en mee te praten.**

**We nodigen u van harte uit om deze ledenvergadering bij te wonen.**

## **Steyler Hoeskamer in Café Quatre Bras**

De Steyler Hoeskamer vindt u in Café Quatre Bras aan de Roermondseweg 64 in Steyl (voorheen in De Vriendenkring).

De Hoeskamer is elke **maandagmiddag geopend van 14.00 - 16.30 uur.**

Wijkbewoners kunnen hier terecht voor allerlei activiteiten, zoals: kienen, biljarten, handwerken, spellen. Of u loopt gewoon binnen voor een kop koffie en een praatje. Ook is hier het infopunt Steyl gevestigd.

Belt u voor meer informatie met Maria van Winsen, telefoonnummer 06-44112018.

## **"Samen aan tafel"**

### **Eetpunt voor Steylenaren in de Harmoniezaal**

Enkele vrijwilligers hebben het initiatief voor een gezellig eetpunt voor Steylenaren weer nieuw leven in geblazen. Het eetpunt heeft een sociaal doel: om elkaar te ontmoeten bij een gezonde en lekkere maaltijd, samen gezellig aan tafel.

Elke inwoner van Steyl is welkom.

De kosten bedragen € 8,50 voor een drie-gangen menu.

Deelnemers dienen zich uiterlijk één week van te voren op te geven en tevens vooraf te betalen bij Maria van Winsen in de Steyler Hoeskamer in Quatre Bras, op maandagmiddag tussen 14.00 en 16.30 uur.

Deze activiteit is bedoeld voor alle inwoners van Steyl en is niet leeftijdgebonden.

De maaltijd vindt plaats op elke derde maandagmiddag in de maand om 17.30 uur in De Harmoniezaal, Posthuisstraat 30, Tegelen

Er kunnen maximaal 20 mensen per keer deelnemen.

Bij opgave geldt: "Wie het eerst komt, het eerst maalt(ijd)".



## **Uitstapjes Uw Wijkbus**

Deze worden georganiseerd in samenwerking met Wensauto De Bekkerie voor de inwoners uit het eigen rijgebied van Uw Wijkbus.

28 januari 2023 Bingo in De Bekkerie.

Heenreis: 12.00 uur. Terug: 16.00 uur

Kosten: € 10,00 per persoon, inclusief lunch en vervoer, twee consumpties en 1 bingokaart.

Reserveren maandag - vrijdag tel. 077-20 66 495 tussen 09.00 - 12.00 uur.

## Wist u dat?

Wist u waar de ZEVENMIJLSLAARZEN uit sprookjes vandaan komen?

Karel Knip heeft dat uitgezocht.

Sprookjes lijken vaak veel op elkaar. Denk bijvoorbeeld aan Grimms' verhalen over "Hans en Grietje" en "Klein Duimpje". Het gaat dan over een arm gezin dat de kinderen niet voldoende eten kan geven. De kinderen worden in het bos achter gelaten. Ze maken veel mee maar komen tenslotte heelhuids weer thuis, terug bij de ouders. Het strooien van kruimels, steentjes of zelfs erwten komt vaak voor in de verhalen van sprookjesfiguren, kinderen meestal, die de weg naar huis terug willen vinden.

Zowel de reus als Klein Duimpje passen in zevenmijlslaarzen en je kunt er stappen mee maken van zeven mijl. Ze zijn voor het eerst genoemd in het sprookje van Klein Duimpje verteld door Charles Perrault in 1697 en later opgenomen in de "Verhalen van Moeder de Gans". In dat zelfde jaar wordt een sprookje uitgebracht dat gaat over een klein meisje dat op een eiland wordt gezet bij mensen-eters. Ze moet met zo'n menseneter gaan trouwen. Net op tijd ontmoet zij haar neef. Op een kameel vluchten de twee. De menseneter-bruidegom zet de achtervolging in op zevenmijlslaarzen. De zevenmijlslaarzen zijn als fantastisch idee ervaren. Later werden toneelstukken geschreven waarin de zevenmijlslaarzen een belangrijke rol spelen. Daarna zijn ook reisverhalen geschreven door de Jezuiet Guillaume-Hyacinthe Bougeant waarin de zevenmijlslaarzen voorkomen. De sprookjes werden ook vertaald en kregen bekendheid in heel Europa. In Nederland voor het eerst verteld in een vertaling van Moeder de Gans als "laerzen van zeven Mijlen" in 1747.



Waar komen die zevenmijlslaarzen vandaan in 1697? Het zou kunnen dat laarzen met die benaming werden gedragen door postiljons van Franse postkoetsen. In het Frans "bottes de sept lieues" geheten. In die tijd waren postiljons uitgerust met extreem zware laarzen. Laarzen waarin gekookt leer, hout en ijzer waren verwerkt. Deze laarzen moesten voorkomen dat de postiljon verwond raakte als zijn been bekneld raakte tussen de disselboom van de koets en het paard waarop hij reed. Vaak wordt, in literatuur van die tijd, verbazing uitgesproken over de enorme laarzen die door postiljons gedragen werden. Het getal zeven verwijst waarschijnlijk naar de wisselplaatsen van de postkoetsen.



Bijdrage: Kay Curfs

De volgende reguliere nieuwsbrief verschijnt 27 februari 2023

**Aanmeldingsstrookje voor de Algemene Ledenvergadering in het Schutterijmuseum op woensdag 15 februari 2023 om 14:00 uur**

**Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd voor de ledenvergadering**

naam..... adres.....

aantal personen..... telefoonnummer.....

Ik betaal contant / per bank (doorhalen wat niet van toepassing is)

**Uiterlijk woensdag 8 februari het strookje inleveren bij of even bellen met:**

Wilma Lommers, Heyskampstraat 35, Steyl, tel. 077-3736533

Jo Jacobs, Wilhelminaplein 147, Tegelen, tel. 077-3733018

of aanmelden via [ledenadministratie@kbosteyl.nl](mailto:ledenadministratie@kbosteyl.nl)