

Redactie Nieuwsbrief:
Ine Beurskens en Kay Curfs
Gastschrijver: Zenz Hortensius
redactienieuwsbrief@kbesteyl.nl
Adres secretariaat:
Aerdberg 1, 5935 VR Steyl
Telefoon: 06-30082345
Bankrekening NL82 INGB 0009 5912 62
tnv KBO Limburg, afdeling St. Rochus Steyl



Nieuwsbrief 27 maart 2023

Beste leden,

Zoals u in de rechter bovenhoek van deze nieuwsbrief ziet hebben we een nieuw logo. Dit is het voorbeeld waarvoor we samen hebben gekozen in de ledenvergadering. In kleur is het donkerblauw met zilver. Best slijk toch?



Inmiddels is afgelopen weekend de klok weer een uur vooruit gegaan. Daardoor hadden we wel een uurtje minder nachtrust, maar dat is inmiddels ruimschoots gecompenseerd doordat het nu een uurtje langer licht is.

Het leek er even op dat de lente zich had aangekondigd, maar nu hebben we nog te maken met flinke maartse buien. Maar ook die gaan weer voorbij en dan gaan we met zijn allen weer genieten van het voorjaar. We hebben die al een beetje in huis gebracht tijdens het voorjaars



kienen, waarbij de prijzen onder andere bestonden uit vrolijke lenteplantjes.

Op 5 april vieren we onze traditionele **Paasviering** in het Schutterijmuseum. Hiervoor kunt u zich nog steeds aanmelden, het strookje staat achteraan in deze nieuwsbrief.

Geniet van het voorjaar! Maak uw stramme spieren los, zodat u weer fit bent voor al onze activiteiten.

Bijdrage: Ine Beurskens

Info leden KBO Steyl

Overleden: Op 14 maart 2023 is Nelly Holten-Hekkens op 88 jarige leeftijd overleden. De laatste jaren woonde ze in St. Julia en liet haar gezondheid het niet meer toe om onze activiteiten te bezoeken. We wensen haar man Hub en familie veel sterke toe met dit verlies.

Verjaardag: Het is geen kroonjaar, maar wel de moeite waard om te vermelden: ons oudste lid Annemarie Bongarts-van Asten van de Waterloostraat wordt op 28 maart 103 jaar oud. Onze hartelijke felicitaties met deze bijzondere verjaardag.

Terugblik

Woensdag 15 maart 2023: Voorjaars Kienen

Het klinkt al prettig. Voorjaars kienen, de winter haast voorbij, althans dat hopen we dan.

Er zijn 24 leden aanwezig en we gaan op tijd beginnen. Iedereen is er klaar voor. De prijzen staan uitgestald op de tafel en zien er weer gezellig uit. Er zijn heel wat prijzen bij elkaar gesprokkeld. Knap hoor. Afwachten dus wie wat gaat winnen. Hein Jacobs neemt nog even de regels met ons door. We beginnen met 3 rondes te spelen. Starten met 1 rijtje en daarna de volle kaart. Zogezegd zo gedaan. Het is muisstil in de zaal, de microfoon doet deze keer zijn werk goed en er wordt duidelijk gesproken. We vliegen op deze manier dan ook vliegensvlug door de drie rondes heen. Ik kan u een heuglijk feit medelen, ik heb deze keer de hoofdprijs gewonnen. Ik schrok er zelf van. Maar het was een goeie KIEN!! (Gelukkig). Dus kreeg ik een mand vol fijne en bruikbare artikelen, een Paasprimula, nougat, jam, koekjes en chocolaatjes, te veel om op te noemen. Deze keer was iedereen aan onze tafel aan de beurt voor een prijs. Dat is toch wel leuk, met z'n allen wat winnen. Misschien kinderachtig maar wel erg prettig. (haha) In de pauze de traditionele koffie en thee met vlaai. Er werd weer heel wat bijgebabbeld. Na de pauze nog vier rondes en niet te vergeten de verliezers ronde. Dus iedereen die nog geen prijs had gewonnen mocht daaraan meedoen. 1 rijtje vol en dan had je prijs. Zo zijn er velen met een prijs naar huis



gegaan. Het was weer een genoeglijk bij elkaar zijn in een prettige sfeer. Jammer dat er deze keer zo weinig leden waren, het blijft toch een leuke en gezellige middag om mee te maken. Na afloop werd er nog wat gepraat en ging iedereen tevreden huiswaarts.

Het volgende evenement is de Paasviering op 5 april. Dit was mijn babbel, de volgende keer meer.

Bijdrage: Zenz Hortensius

Vooruitblik

Woensdag 5 april 2023: 14:00-16:30 uur

Paasviering in het Schutterijmuseum

Zoals al vermeld in de vorige nieuwsbrief vieren we op 5 april onze Paasviering in het Schutterijmuseum. Pastoor Anu Antony gaat voor in een dienst, die wederom opgeluisterd wordt door het koor Zang en Vriendschap o.l.v. dirigent Pieter Janssen.

Aansluitend kunt u genieten van de door onze vrijwilligers klaargemaakte koffietafel, die op dezelfde locatie plaats vindt.

De eigen bijdrage voor de Paasviering bedraagt € 10,00 per persoon. Introducees zijn ook welkom, zij betalen € 12,50.

U kunt zich nog tot **uiterlijk 1 april** aanmelden door onderstaand aanmeldingsstrookje met de eigen bijdrage in te leveren bij, of even te bellen met:

Jo Jacobs, Wilhelminaplein 147, Tegelen, tel: 077-3733018

Wilma Lommers, Heyskampstraat 35, Steyl, tel: 077-3736533

Of u meldt zich aan via: ledenadministratie@kbosteyl.nl

Dan kunt u het verschuldigde bedrag overmaken op bankrekening

NL82 INGB 0009 5912 62 t.n.v. KBO Limburg, afdeling St. Rochus Steyl.

Dus niet alleen maar het geld overmaken, maar ook even aanmelden.

Nieuw Wijkcentrum op Steyl

De Wijkraad van Steyl is druk bezig met het realiseren van het nieuwe Wijkcentrum op Steyl. Inmiddels is er al besloten om het geen Wijkcentrum, maar Dorpscentrum te noemen. Steyl is immers geen wijk van Venlo, maar een dorp.

In dit dorpscentrum, dat gevestigd is in Basisschool De Schalm, wordt de Sjteyler Hoeskamer voor de eerste keer geopend op maandag 17 april. U kunt via de achteringang links van het gebouw naar binnen. Twee lokalen zijn sfeervol aangekleed met nieuwe meubels en gordijnen. Er is een keuken beschikbaar in de Hoeskamer waar een kleinigheidje klaar gemaakt en koffie en thee geserveerd kan worden. De openingstijden blijven staan van 14:00 tot 16:30/17:00 uur. Wijkbewoners kunnen hier terecht voor allerlei activiteiten, zoals: kienen, kaarten, handwerken, spellen. Of u loopt gewoon binnen voor een kop koffie en een praatje. Ook is hier het infopunt Steyl gevestigd. Op 3 april zit de Sjteyler Hoeskamer voor de laatste keer in Quatre Bras.

In het Dorpscentrum gaan nog veel meer activiteiten plaats vinden. De voorbereidingen hiervan zijn in volle gang. Alles drijft op vrijwilligers en men staat absoluut open voor nieuwe ideeën om de dagdelen in te vullen. Laat uw fantasie los en plan mogelijkheden die aantrekkelijk zijn voor een groep(je) mensen. Er is geen discriminatie naar leeftijd, geslacht of anderszins.

We houden u op de hoogte als er weer nieuws is.

"Samen aan tafel"

Eetpunt voor Steylenaren in de Harmoniezaal

Enkele vrijwilligers hebben het initiatief genomen om het "Eetpunt voor Steylenaren" nieuw leven in te blazen.

Het doel is om elkaar te ontmoeten bij een gezonde en lekkere maaltijd, om samen gezellig aan tafel te zitten.

De kosten bedragen € 8,50 voor een drie-gangen menu.

Deelnemers dienen zich uiterlijk één week van tevoren op te geven en tevens vooraf te betalen in de Steyler Hoeskamer.



De maaltijd vindt plaats op elke derde maandagmiddag van de maand om 17.30 uur in De Harmoniezaal, Posthuisstraat 30, Tegelen en is bedoeld voor alle inwoners van Steyl en is niet leeftijdgebonden. Maximaal 20 deelnemers per keer.

Wist u dat?

Eeuwenlang werd gegeten met twee messen. Het werd gezien als het toppunt van klasse - **NU HEBBEN WE DE VORK.**

De spullen om ons heen en de dingen die we gebruiken laten zien wat we belangrijk vinden en hoe de wereld verandert. De verhouding tussen de vork en etiquette - het geheel van aangeleerde ceremoniële 'maniertjes' die wij geacht worden dagelijks te etaleren om onze beschaafdheid te tonen - is heel interessant. Alle gereedschappen die we tegenwoordig gebruiken, zijn gebaseerd op gebruiksvoorwerpen uit de prehistorie. Zo ook



het mes, voor zover we kunnen nagaan is het mes de opvolger van de scherpe stenen waarmee onze voorouders hun groente en rauwe vlees sneden. De ontdekking van het vuur en de mogelijkheid om vlees te garen was het begin van het gebruik van snij-ijzers. In de middeleeuwen verfijnde men de eetgewoonten, door een tweede mes aan het eetgerei toe te voegen. Met het ene hield je het voedsel vast, met het andere sneed je. De verbeteringen hierin, bestonden uit variaties zoals: prikmessen, smeermessen, siermessen. Eten met twee messen werd lang gezien als het toppunt van klasse. Toch ontstond een nieuw stuk eetgerei, het was gemakkelijk in gebruik en bovendien zag het fraai uit: de vork. Aan het hof van Karel V van Frankrijk (1338-1380) werden vorken gebruikt als rariteit, slechts bedoeld voor voedsel dat de vingers kon bevleken. Pas in de zeventiende eeuw verscheen de vork in Engeland, tot hilariteit van de bevolking, die het ding als een modegril zag, afkomstig van het vaste land. De kritiek verdween langzaam en het tweede mes verdween van tafel. De tweetandige vorm van de vork deed zijn intrede en werd langzaam verbeterd tot drie- of viertandig. In de zeventiende eeuw en daarna wilden steeds meer mensen hun welgemanierdheid tonen, door met een vork te eten.



De vork leidde tot een discussie over wat het fatsoenlijkst is: hem links of rechts van het bord leggen? Thans is de vork in alle westerse landen de standaard geworden. Daarbij hebben we nog een



eetgereedschap uitgevonden: de lepel, als plaatsvervanger van de hand. Hoewel we mes, lepel en vork zien als de vanzelfsprekende drie-eenheid aan tafel, legt hun afzonderlijke ontstaansgeschiedenis een deel van de menselijke psyche bloot. Het mes bewijst dat we weten wat we nodig hebben. De vork toont dat we anderen laten zien hoe het moet en lepels dat we gemaksdieren zijn.

Uit NRC 22 januari. Bijdrage Kay Curfs

De volgende reguliere nieuwsbrief verschijnt 24 april 2023

**Aanmeldingsstrookje voor de Paasviering in het Schutterijmuseum
op woensdag 5 april 2023 om 14:00 uur**

De eigen bijdrage is € 10.00 per persoon, introducees betalen € 12.50

naam..... adres.....

aantal personen..... telefoonnummer.....

Ik betaal contant / per bank (doorhalen wat niet van toepassing is)

Uiterlijk zaterdag 1 april het strookje met geld inleveren bij of even bellen
met: Wilma Lommers, Heyskampstraat 35, Steyl, tel. 077-3736533

Jo Jacobs, Wilhelminaplein 147, Tegelen, tel. 077-3733018

of aanmelden via ledenadministratie@kbosteyl.nl

en dan het verschuldigde bedrag overmaken.