

Redactie Nieuwsbrief:
Ine Beurskens en Kay Curfs
Gastschrijver: Zenz Hortensius
redactienieuwsbrief@kbesteyl.nl
Adres secretariaat:
Aerdberg 1, 5935 VR Steyl
Telefoon: 06-30082345
Bankrekening NL82 INGB 0009 5912 62
tnv KBO Limburg, afdeling St. Rochus Steyl



Nieuwsbrief 27 augustus 2024

Beste leden,

De zomervakantie is inmiddels voorbij, we hebben regen en hitte gehad. Hopelijk bent u er allemaal goed doorheen gekomen.

Op 31 juli hebben we met 22 enthousiaste leden kunnen genieten van de tweede lunch in het Schutterijmuseum. De deelnemers aan de lunch waren wederom zeer enthousiast. Een week later hebben we onze spannende spellenmiddag gehouden. Over beide activiteiten heeft Zenz weer een leuk stukje geschreven in de terugblik.

De dagtocht naar Maastricht die onderdeel was van de 60-jarige jubileumviering is inmiddels ook alweer voorbij. 46 leden en Pastoor Anu hebben genoten van deze afwisselende dag. Ook hierover een uitgebreid artikel in de terugblik. Hein heeft tijdens de busreis aan ons het verzoek gedaan om met ideeën te komen voor activiteiten in 2025. Er komt al van alles los tijdens de reis, dus dat is mooi. En mocht u nog iets invallen, laat het dan even weten aan een van de bestuursleden. Ook heeft Hein het verzoek om eens om u heen te kijken voor nieuwe bestuursleden. We zijn maar met zijn zessen en de gezondheid gaat een steeds grotere rol spelen. Of liever gezegd: het ontbreken van een goede gezondheid. Daarbij is nieuw bloed ook wel fijn.



Op deze plek wil ik alvast uw aandacht vragen voor de uitvoering van "Sterrelicht" op zondagmiddag 27 oktober om in De Haandert in samenwerking met KBO H. Hart. Dit toneelstuk wordt opgevoerd door toneelgroep Heerlen en heeft als onderwerp dementie. In het Magazine ONS dat u bij deze nieuwsbrief ontvangt staat een mooi artikel over deze uitvoering. Dan kunt u zich vast inlezen. De voorstelling heeft geen pauze en na afloop krijgt u koffie/thee en appeltaart. Ook verzorgt Forever Young een optreden. In de volgende nieuwsbrief komt een artikel over Sterrelicht in de Vooruitblik en wordt ook het aanmeldstrookje geplaatst.



Voor de muziekmiddag op 18 september met Joekskoeër Toujours kunt u zich ook al aanmelden. Hierover meer in de Vooruitblik, evenals voor het herfstkienen op 2 oktober.

Ik wil u er nog even op wijzen dat de uiterste aanmelddatum voor een activiteit de woensdag er voor is. Dit wordt ook duidelijk vermeld op het aanmeldstrookje en in de herinneringsmail.

Bijdrage: Ine Beurskens

Info leden

Overleden:



Op 27 juli is Coby Doesborg-Jacobs op 92-jarige leeftijd overleden. Coby woonde samen met echtgenoot Wiel al 1,5 jaar in La Providence in Grubbenvorst. Samen hebben zij jarenlang de verdeling van de Nestor en de nieuwsbrief verzorgd vanuit de Waterloostraat en hebben beiden veel voor ons betekend als vrijwilligers. Zolang het ging waren ze bijna altijd aanwezig bij onze activiteiten. Ook na de verhuizing wilden ze nog op de hoogte blijven van het wel en wee van onze KBO afdeling. We wensen Wiel en zijn gezin heel veel sterkte met dit verlies. Coby was de grote zus van onze leden Gerda van der Sterren-Jacobs en Jo Jacobs, ook hen wensen wij veel sterkte.



Terugblik

31 juli 2024: Tweede lunch in het Schutterijmuseum

Er hebben zich 25 leden opgegeven voor deze "feestlunch", in totaal zijn er 22 leden gekomen. Nu moet ik zeggen het regende wel, maar toch zijn we blij met degenen, die de regen hebben getrotseerd. Het was dan ook drukker dan de vorige lunch. Paul Lücker heeft net zijn auto uitgeladen. Dus qua kwaliteit zitten we weer goed. Na de opening van het buffet, heeft Hein Jacobs zich weer opgeworpen als "opschepper". Ik moet zeggen: het gaat hem heel goed af. De "zondagse" soep is heerlijk en een beetje zout met dat warme weer is ook zeer welkom. De broodjes, diverse



soorten, zijn weer goed en heerlijk belegd. Het hapt dan ook allemaal lekker weg. De schalen zijn snel leeg. Koffie en thee staan op tafel, we kunnen de kopjes dus zelf bijvullen. Er wordt weer heel wat bij gepraat. Dit was een fijn samen zijn en gezamenlijk eten blijft toch gezelliger dan thuis in je uppie. De volgende activiteit is de spellen middag op 7 augustus. Volgende keer dus weer meer.



Bijdrage: Zenz Hortensius

7 augustus 2024: Spellenmiddag in het Schutterijmuseum

Er hebben zich maar 18 leden aangemeld voor de spellenmiddag. Jammer, want we moeten wel veel bewegen, wandelen, fietsen, zwemmen, gymmen enz., maar ik denk dat we onze bovenkamer net zo hard nodig hebben. Door spelletjes te doen train je in ieder geval diverse cellen daar boven. Afgezien van het gezellig samen zijn, worden onze hersenen ook nog eens gekraakt. (haha) Wat erg leuk is, dat onze club ook diverse spellen heeft aangeschaft en gekregen, die stonden nu nutteloos op de tafel. Helaas. Zelf heb ik zitten Rummicuppen (als dit een werkwoord is?). Dat was erg



lang geleden, dat ik dat heb gedaan met mijn kleinkinderen. Dus ook mijn hersencellen maakten overuren. Goed kijken en dan alsnog zeggen, ik had er nog eentje aan kunnen leggen!! De tijd vliegt voorbij en zo was het dan ook weer koffie/theetijd met vlaai. Gesprekstof genoeg, er wordt heel wat bijgepraat. Tijd voor de wissel (of niet). Er is gesjoeld, gescrabbeld, gedamd, Triominos en niet te vergeten gekaart. Dus inderdaad voor elk wat wils. En dan nog de spellen die op de tafel werkeloos liggen te wachten. Misschien is er volgende keer meer enthousiasme en laten we vooral die bovenkamer niet vergeten te trainen. Het is een totaal pakketje



tenslotte, lichaam trainen en hersenen trainen. Het klinkt zo eenvoudig, maar ga er maar aanstaan. Misschien iets voor een herfstige of winter woensdagmiddag??!! Volgende keer meer.

Bijdrage: Zenz Hortensius

21 augustus 2024: Jubileumreis naar Maastricht

49 Leden hebben zich opgegeven en helaas moesten er 2 afzeggen.

Iedereen is op tijd bij de bus, het is een gezellig geroezemoes. Net een schoolreisje!! Na allemaal te zijn ingestapt op naar Tegelen voor de rest van het gezelschap. Even wat lastig, want het Wilhelminaplein ligt nog open. Dus opstapplaats is de Gasthuisstraat. Dat verloopt soepeltjes. Tini is al bezig deze dag op film te zetten, een leuk document. En tenslotte is 60 jaar bestaan niet niks. We zijn er klaar voor. Onze chauffeur Gijs heet ons welkom en legt wat regeltjes uit. Gordels om en zo. Hij is de hele dag bij ons en brengt ons naar de diverse plaatsen waar Maastricht dus de eerste van is. Op de grote weg heet onze voorzitter Hein ons welkom en legt het verloop van de dag uit. We krijgen een aangepast schema met een mini wijziging. Dat is meer voor de ophalers, want we komen ietsje later terug dan eerst gepland. Het weer is zeer aangenaam, zon en

wat wind. Dus alles zit mee voor een super dag. In Maastricht krijgen we eerst een rondrit met uitleg van Gijs. Dan naar de Maaskade om in te schepen bij Stiphout voor de Maastoer. Het is een stukje lopen, daar heb ik me dus in vergist.



Heb m'n rollator in de bus gelaten, dom dom, maar Bertha

Tuithof is zo vriendelijk mij haar schouder te lenen voor m'n evenwicht. Bertha bedankt. Aan boord staat alles klaar voor onze koffie/thee met vlaai ronde. Dan vertrekken we voor een rondje Maas. De koffie is heerlijk en de vlaai idem dito. Zoals gewoonlijk wordt er weer heel wat

bijgepraat over van alles, en vooral wat de dag ons zal brengen. Het is een



plezierige vaart. Men kijkt toch ook regelmatig naar buiten. Het is dan ook vanaf het water een heel ander uitzicht. De afvaart zit erop en we gaan op naar de bus, dus weer dat stuk teruglopen. Maar met Bertha in de buurt gaat dat prima, hoewel ik blij was weer in de bus te zitten (haha). Dit is een forse oefening. Nu gaan we naar de St. Servaaskathedraal waar we worden opgewacht door Deken Dautzenberg. Hij staat ons bij de ingang van de kapel op te wachten. Daar worden we nogmaals welkom geheten en legt hij e.e.a. uit over de kathedraal, die in 2039 1000 jaar bestaat. Ja, dit is geen tikfout een 1 met 3 nullen. Toch wel weer leuk

een bekend gezicht te zien zo'n 75 km verderop. Hij is alweer 8 jaar weg uit Tegelen. De tijd vliegt voorbij, maar we gebruiken hem goed!! Na zijn verhaal kunnen we op eigen tempo de Schatkamer met z'n vele kerkelijke gebruiksvoorwerpen en relikwieën bewonderen, zo ook de kathedraal zelf. Het is indrukwekkend, zowel de Schatkamer, van Monstransen tot kelken en alles wat daarbij hoort. Wat een rijkdom. Van ivoor tot goud en alles wat ertussen is. Het geheel kun je wel imposant noemen, mooi om hier doorheen te wandelen. Even op de klok letten, het is weer tijd om terug te gaan naar de bus. Alles gaat nu eenmaal op tijd. Iedereen houdt zich daar goed aan. Ja, naar beneden ging lekker, maar nu de "berg" weer op, da's andere koek.



Maar iedereen is op tijd bij de bus en we vertrekken dan ook keurig op tijd naar



Wessem. Daar is aan de Maas een terras voor ons gereserveerd. Hoe heerlijk na die wandelingen even onder genot van een drankje na te praten, over wat we allemaal gezien en beleefd hebben. Wat ik nog wel even kwijt wil is, dat we, op de te branden kaarsjes na in de kerk, onze knip nog steeds hebben dichtgehouden. Alles wordt betaald door het KBO St. Rochus, petje af, hoe ze dat allemaal klaar hebben gekregen!! Maar ook hier zit de stemming er goed in. Gezellig gebabbel, heerlijk onder de parasol, zon en wind, typisch een Nederlands tafereel. Maar ook hier komt weer een einde aan. We worden vriendelijk verzocht weer richting de bus te gaan, wat

iedereen dan ook braaf doet, en op naar Grathem. Daar is het diner voor ons gereserveerd bij Restaurant Geraats. Dit kennen we nog wel van de EdaH-Reis. Alles staat hier klaar en we hoeven dan ook alleen maar aan te schuiven. Drankjes worden geserveerd en daar komt het diner al. Heerlijk sappige schnitzel met champignonsaus, worteltjes+doppertjes en haricot verts met uitjes, rauwkostsalade, aardappeltjes en frietjes met mayo, laten we de appelmoes niet vergeten. Het ziet er erg smakelijk uit, wat het dan ook is. Het wordt wat rustiger, want als katjes muizen, mauwen ze niet. Dat gezegde gaat dus nog steeds op.

Iedereen zit dan ook heerlijk te smullen. Als dessert krijgen we nog ijs met slagroom en saus toe. Het kan niet op!! Zeer tevreden met volle buikjes beginnen we dan ook aan de thuisreis. Rond kwart voor negen zijn we weer op Steyl. Dit was een bijzonder mooie en gezellige dagtocht. Ik mag dan ook zeker namens ons allen zeggen: hartelijk dank voor de goeie zorgen, de fijne en uitmuntende dag en dat onze club nog jaren mag blijven bestaan. Bestuur, CHAPEAU!!

Volgende keer meer.

Bijdrage: Zenz Hortensius



Vooruitblik

Woensdag 18 september 2024: 14:00-16:30 uur Muziekmiddag in het Schutterijmuseum: Joekskoeër Toujours

De leden van het koor beschrijven zichzelf als volgt:

Wij, zanglustige kerels uit Groot Venlo en Reuver, zijn sinds mei 2003 bij elkaar en hebben een Joeksig Koeër (Jolig Koor) opgericht.

Als geen ander, weten wij met meer dan 15 jaren aan bühne-ervaring de joeksige stemming in de zaal te brengen. Het is een

streling voor de oren en ogen als wij op de bühne staan en onze gezellige liederen ten gehore brengen.

Met een feestelijk en gevarieerd programma weten wij het publiek uit Nederland en Duitsland in vervoering te brengen. Binnen een mum van tijd staat jullie schuur, kroeg, marktplein of feesttent op de tafels en banken mee te zingen en te klappen. Geen taal is vreemd voor ons, als 't maar Limburgs dialect, Duits, Kölsch, Hollands, Engels en nu ook Spaans is.

De eigen bijdrage voor deze vrolijke muziekmiddag bedraagt € 2.50 per persoon. Introducees zijn ook welkom, zij betalen € 5.00.

U kunt zich tot uiterlijk 11 september aanmelden door onderstaand strookje met de eigen bijdrage in te leveren bij, of even te bellen met:

Jo Jacobs, Wilhelminaplein 147, Tegelen, tel: 077-3733018

Wilma Lommers, Heyskampstraat 35, Steyl, tel: 077-3736533

Of u meldt zich aan via: wilmalommers@live.nl

Dan kunt u het verschuldigde bedrag overmaken op bankrekening

NL82 INGB 0009 5912 62 t.n.v. KBO Limburg, afdeling St. Rochus Steyl.

Dus niet alleen maar het geld overmaken, maar ook even aanmelden.



Woensdag 2 oktober 2024: 14:00-16:30 uur

Herfstkienen in het Schutterijmuseum:

Het lijkt nog niet echt zo, maar de zomer gaat toch alweer langzaam naar zijn eind, dus is het weer tijd voor het Herfstkienen.

Altijd een gezellige middag, met mooie prijzen die met zorg zijn uitgekozen door Wilma Lommers en Maria van Winsen. In de pauze krijgt u zoals u gewend bent koffie of thee met een heerlijk stuk vlaai.

De eigen bijdrage voor het herfstkienen bedraagt € 2.50 per persoon.

Introducees zijn ook welkom, zij betalen € 5.00.



U kunt zich tot **uiterlijk 25 september** aanmelden door onderstaand strookje met de eigen bijdrage in te leveren bij, of even te bellen met:

Jo Jacobs, Wilhelminaplein 147, Tegelen, tel: 077-3733018

Wilma Lommers, Heyskampstraat 35, Steyl, tel: 077-3736533

Of u meldt zich aan via: wilmalommers@live.nl

Dan kunt u het verschuldigde bedrag overmaken op bankrekening

NL82 INGB 0009 5912 62 t.n.v. KBO Limburg, afdeling St. Rochus Steyl.

Dus niet alleen maar het geld overmaken, maar ook even aanmelden.

Afsluiting 1300-jarig Parochiefeest

De St. Martinusparochie bestaat al 1300 jaar! Hier is de Parochiefederatie erg trots op en zou het fijn vinden om dit met u te vieren. Zij nodigen u dan ook graag uit om op zondag 8 september naar de afsluiting van het jubileumjaar te komen.

Het programma van die dag zal beginnen met een plechtige eucharistieviering in de St. Martinuskerk om 14:00 uur. Vervolgens zal er een processie trekken. De dag zal worden afgesloten in D'n Ingelbewaarder, Grotestraat 66 te Tegelen, door samen gezellig een hapje te eten en samen te zijn.

Als u deel wilt nemen aan deze afsluiting horen we graag met hoeveel personen u deze dag aanwezig wilt/kunt zijn, zodat rekening kan worden gehouden met het eten. U kunt zich aanmelden via de mail parochie-centrum@rkdebestte.nl

Met vriendelijke groet, pastoor Anu Antony

Dörpshóes Rochus

Elke maandagmiddag is De Hoéskamer in het Dörpshóes Rochus aan de Sint Sebastianusstraat 10 geopend. Daar kunt u tussen 14:00 en 17:00 uur binnen lopen voor een kopje koffie en een praatje, of samen een activiteit doen. Elke dinsdagochtend is er open inloop van 8:30 - 12:00 uur voor een praatje. Er is een deelkast voor levensmiddelen en een mini-bieb. In de oneven weken is er op maandag van 15:00 - 16:00 uur een Wijkspreekuur waarbij de wijkagent, Antares, Gemeente en Inclusio Sociale Basis aanwezig zijn voor vragen en informatie. Kijk ook op www.dorpsraadsteyl.nl



Dörpshóes
Rochus
Steyl

"Samen aan tafel"

Eetpunt voor Steylenaren in de Harmoniezaal

Enkele vrijwilligers hebben het initiatief genomen om het **"Eetpunt voor Steylenaren"** nieuw leven in te blazen.

Het doel is om elkaar te ontmoeten bij een gezonde en lekkere maaltijd, om samen gezellig aan tafel te zitten. De kosten bedragen € 8,50 voor een drie-gangen menu. Deelnemers dienen zich uiterlijk één week van tevoren op te geven en tevens vooraf te betalen op maandagmiddag bij Maria van Winsen of Nel Jacobs in de Steyler Hoéskamer in Dörpshóes Rochus. De maaltijd vindt plaats op elke derde maandagmiddag van de maand in De Harmoniezaal, Posthuisstraat 30, Tegelen. De zaal gaat om 17:30 uur open, het diner start om 18:00 uur en is bedoeld voor **alle inwoners van Steyl** en is niet leeftijdgebonden.

Maximaal 20 deelnemers per keer.



Samen aan **Tafel**

Leen eens een duofiets

Zin om er eens lekker op uit te trekken met de fiets, natuurlijk met elektrische ondersteuning.

De kosten bedragen per dagdeel € 7,50. Ook 5-dagdelen (€ 35,--) en 10-dagdelenkaarten (€ 65,--) zijn mogelijk. De fiets is elke dag te lenen.

Maak een afspraak met het meldpunt via telefoonnummer 06-49341479. Dit is bereikbaar op werkdagen tussen 9:00 en 12:00 uur. Minimaal twee dagen van tevoren reserveren.

De duofiets is gestationeerd in Gemeenschapscentrum De Hamar in Belfeld en u kunt hem daar in ontvangst nemen. Betaling: contant bij afhaling van de fiets.



Wist U Dat??

Waarom we overal met contant geld zouden moeten betalen in plaats van met de bankpas? Een voorbeeld:

U betaalt met een biljet van € 50,- in een restaurant uw rekening. De restauranteigenaar gebruikt deze € 50,- om zijn rekening bij de waterette te betalen. De waterette eigenaar rekent hiermee zijn knipbeurt af bij zijn kapper.

De kapper gebruikt deze € 50,- om af te rekenen in de supermarkt.

Na een onbeperkt aantal betalingen blijft de waarde van het € 50,- biljet nog steeds hetzelfde, dat betekent dat het zijn doel heeft vervuld voor iedereen die het als betaalmiddel heeft gebruikt. De bank heeft geen werk of bemoeienis bij elke uitgevoerde contante betalingsactie.

MAAR WAT ALS U in dat restaurant betaalt met de bankpas.

De kosten voor deze digitale betaling die bij de restauranthouder in rekening worden gebracht en reken daarbij overschrijfkosten in procenten. Dat is



gemiddeld 2,5 % wat dan neerkomt op € 1,25 voor elke verdere betaling met behulp van de bankpas. Dezelfde kosten worden doorgevoerd als de restauranteigenaar zijn rekening met de bankpas betaalt bij de waterette. De betalingen van de waterette eigenaar bij de kapper.

Zo ook de volgende betalingen.....

Daarom zal na de eerste 36 betalingen van deze € 50,- slechts € 5,- overblijven. Het restant van € 45,- is eigendom geworden van de bank. Dank zij alle overschrijvingen met de bankpas en de daarbij horende vergoedingen.

Bijdrage: Kay Curfs. Schrijver: Thomas Woolthuis



De volgende reguliere nieuwsbrief verschijnt 24 september 2024

Aanmeldstrookje voor de Muziekmiddag met Joekskoeër Toujours op woensdag 18 september 2024 om 14:00 uur in het Schutterijmuseum

De eigen bijdrage is € 2,50 per persoon, introducees betalen € 5,00

naam..... adres.....

aantal personen..... telefoonnummer.....

Ik betaal contant / per bank (doorhalen wat niet van toepassing is)

Uiterlijk woensdag 11 september het strookje met geld inleveren bij of even bellen met: Wilma Lommers, Heyskampstraat 35, Steyl, tel. 077-3736533
Jo Jacobs, Wilhelminaplein 147, Tegelen, tel. 077-3733018
of aanmelden via wilmalommers@live.nl
en dan het verschuldigde bedrag overmaken.

Aanmeldstrookje voor het Herfstkienen op woensdag 2 oktober 2024 van 14:00 - 16:30 uur in het Schutterijmuseum

De eigen bijdrage is € 2,50 per persoon, introducees betalen € 5,00

naam..... adres.....

aantal personen..... telefoonnummer.....

Ik betaal contant / per bank (doorhalen wat niet van toepassing is)

Uiterlijk woensdag 25 september het strookje met geld inleveren bij of even bellen met: Wilma Lommers, Heyskampstraat 35, Steyl, tel. 077-3736533
Jo Jacobs, Wilhelminaplein 147, Tegelen, tel. 077-3733018
of aanmelden via wilmalommers@live.nl
en dan het verschuldigde bedrag overmaken.