

Redactie Nieuwsbrief:  
Ine Beurskens en Kay Curfs  
Gastschrijver: Zenz Hortensius  
[redactienieuwsbrief@kbesteyl.nl](mailto:redactienieuwsbrief@kbesteyl.nl)  
Adres secretariaat:  
Aerdberg 1, 5935 VR Steyl  
Telefoon: 06-30082345  
Bankrekening NL82 INGB 0009 5912 62  
tnv KBO Limburg, afdeling St. Rochus Steyl



## Nieuwsbrief 29 oktober 2024

Beste leden,

Als het goed is hebt u afgelopen weekend de klok weer een uurtje teruggezet. Dus het is wel weer erg vroeg donker. Dit is wel de normale tijd, zoals die gebruikelijk was voordat werd bedacht dat het gunstiger zou zijn voor het energieverbruik als het in de zomer een uurtje langer licht is. Maar ook de lange avonden kunnen erg gezellig zijn. Een extra lichtje aan in de huiskamer en een mooi TV programma kunnen de avonden wat meer glans geven.



Oktober is voor ons een drukke maand geweest. Maar liefst vier activiteiten stonden gepland, we zijn met de indrukwekkende voorstelling "Sterrelicht" van 27 oktober al over de helft. Hierover komt in de volgende nieuwsbrief een artikel in de terugblik. Hoe gezellig de kienmiddag en de derde lunch zijn geweest kunt u lezen in de terugblik van deze nieuwsbrief.

Voor het buffet bij Rose Garden op 30 oktober was de uiterste aanmelddatum woensdag 23 oktober, dus dat hebt u hopelijk al gedaan!

Op 6 november is alweer de laatste lunch van dit jaar. De interesse hiervoor wordt elke keer groter, dat is mooi om te zien. De uiterste aanmelddatum voor deze lunch is 30 oktober, vandaar dat we het strookje al in de vorige nieuwsbrief hebben gezet. Het aanmeldstrookje voor het Sinterklaas kienen op 27 november staat onderaan in deze nieuwsbrief.

Nieuw is dat KBO St. Rochus Steyl inmiddels is toegevoegd aan de goede doelen lijst van de Vriendenloterij. Dus iedereen die al een of meerdere loten heeft, of die lid wil worden van de Vriendenloterij, kan onze afdeling aangeven als "goed doel".

Dat kan dan onze financiële situatie behoorlijk verbeteren. In de volgende uitgave van deze Nieuwsbrief komt een artikel over de manier waarop u dit voordeel van deelname aan de Vriendenloterij kunt realiseren.



We werken er naar toe om het programma van 2025 voor het eind van dit jaar rond te hebben. We zijn al een heel eind op weg. Het wordt in ieder geval weer een afwisselend programma, zoals u van ons gewend bent.

Bijdrage: Ine Beurskens

## Info leden

Op 1 oktober konden we ons lid Tiny Linssen-Sijbers van de Maasstraat feliciteren met haar 100<sup>e</sup> verjaardag. Zelf genoot ze, liggend op haar bed in de kamer, met volle teugen van alle aandacht.



Op 24 september vierden ons bestuurslid Sjaak Bloemers en zijn vrouw Sophia hun 60-jarige bruiloft.

Onze felicitaties voor dit diamanten paar!

En onze dank voor beiden, ze zorgen er elke maand weer voor dat de ONS Limburg met deze nieuwsbrief weer op tijd wordt ingepakt en klaargezet voor de bezorgers.



En dit jaar zorgt Sjaak er voor dat ieder lid met zijn of haar verjaardag een felicitatiekaart krijgt thuisbezorgd.

## Terugblik

### Woensdag 2 oktober Herfstkienen

Er zitten 27 leden klaar om te gaan kienen. De kaarten en fiches liggen startklaar op de tafels. Wij zijn er klaar voor. Om even na tweeën neemt Hein Jacobs de regels nog even door. We spelen eerst drie rondes, 1<sup>ste</sup> ronde: 1 rijtje vol, daarna een volle kaart en zo 3 keer. Dan nog een volle kaart ronde voor de grote prijs. Deze keer een mandje met lekkers met als extra prijs een halve dag fietstocht op een elektrische duo-fiets. Hein biedt aan om mee te gaan fietsen. De grote prijs is gewonnen door mevr. Wijnhoven. Zij gaat dus samen met Hein fietsen. Misschien krijgen we ook nog foto's daarvan te zien! .

Na deze ronde is er koffie/thee pauze met vlaai. Het was netjes stil in de zaal bij het opnoemen van de cijfers, dus er wordt nu stevig bijgepraat. Een soort inhaal-slag (haha). De pauze is weer voorbij dus we gaan weer beginnen. Drie rondjes en aan het eind de verliezersronde. Het zit er op, de prijzen zijn verdeeld. Iedereen, met of zonder prijs, vond dit weer een geslaagde middag. Gezellig bij elkaar en ook nog opletten, dus de hersenen laten werken.



We gaan nu op naar de volgende activiteit. De Feestlunch. Hoop op een goeie opkomst, is altijd gezellig om met elkaar te eten. Volgende keer meer.

Bijdrage: Zenz Hortensius

## **Woensdag 16 oktober 3<sup>e</sup> lunch**

Er zijn 30 leden opgegeven en er is maar één afmelding. Wat gezellig, een wat meer gevulde zaal. Dit is alweer de derde feestlunch in ons feestjaar. Nog steeds gaat het gezegde op; Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!! Dus laten we ons op 6 november verrassen met een goed gevulde zaal bij de vierde lunch. Dat is dan de laatste van deze reeks festiviteiten.



Hein (zonder microfoon) opent de bijeenkomst en gaat zoals gewoonlijk weer zelf achter de soep-pot van Paul Lücker staan. De groentesoep is weer heerlijk. Echte feestsoep met 'ballen'. Cees komt als extra service rond met de broodjes. Het wordt ons steeds makkelijker gemaakt. Er zijn weer allerlei soorten broodjes, meergranen, bruine, witte, met en zonder zaadjes. Het is ook allemaal weer goed belegd met worst soorten, ham, diverse salades en natuurlijk niet te vergeten de kaas. Dus voor elk wat wils. Er wordt na het eten heel wat bijgebabbeld. Toch weer gezellig eten met elkaar. Dit was het weer voor deze keer, anders val ik in herhaling en krijgt u steeds hetzelfde te lezen. Op naar de volgende activiteit. Het buffet-diner bij Rose Garden 30 oktober. Volgende keer meer.

Bijdrage: Zenz Hortensius

## **Vooruitblik**

### **Woensdag 6 november: 4<sup>e</sup> lunch in het Schutterijmuseum**

Even een korte herinnering aan de 4<sup>e</sup> en tevens laatste lunch van dit jaar op woensdag 6 november van 12:00 - 13:30 uur. De uiterste aanmelddatum is aanstaande woensdag 30 oktober. Zie het aanmeldstrookje in de vorige nieuwsbrief.

### **Woensdag 27 november: Sinterklaas kienen van 14:00 - 16:30 uur in het Schutterijmuseum**

Dit is elk jaar weer de drukst bezochte kienmiddag, het Sinterklaas kienen. Wilma en Maria gaan weer op pad om mooie prijzen voor u te regelen.

Voor alle leden hebben we ook dit jaar weer een heerlijke boekman van Bakkerij Ewals. Degenen die niet aanwezig (kunnen) zijn bij het kienen krijgen de boekman thuis bezorgd.



De eigen bijdrage voor deze middag bedraagt € 2.50 per persoon. Introducees zijn ook welkom, zij betalen € 5.00.

U kunt zich tot **uiterlijk 20 november** aanmelden door onderstaand strookje met de eigen bijdrage in te leveren bij, of even te bellen met:

Jo Jacobs, Wilhelminaplein 147, Tegelen, tel: 077-3733018

Wilma Lommers, Heyskampstraat 35, Steyl, tel: 077-3736533

Of u meldt zich aan via: [ledenadministratie@kbosteyl.nl](mailto:ledenadministratie@kbosteyl.nl)

Dan kunt u het verschuldigde bedrag overmaken op bankrekening

NL82 INGB 0009 5912 62 t.n.v. KBO Limburg, afdeling St. Rochus Steyl.

**Dus niet alleen maar het geld overmaken, maar altijd ook op tijd aanmelden**

### **Vitaal in Venlo / Langer zelfstandig wonen**

We willen allemaal gezond oud worden. Vitaal blijven kan daarbij helpen. Het is goed om alvast na te denken hoe u fit blijft, of het huis waar u nu woont nog bij u past, of hoe u straks eventuele zorg wilt regelen. Het is belangrijk om erover te denken, te lezen en te beslissen en hierover met uw naasten en vrienden te praten. Op de [website Vitaal in Venlo](http://websiteVitaal.inVenlo.vitaal.venlo.nl/wonen) [vitaal.venlo.nl/wonen](http://vitaal.venlo.nl/wonen) vindt u informatie, advies en ondersteuning over wonen, fit blijven, ontmoeten, mantelzorg, en vervoer.



### **Dörpshóes Rochus**

Elke maandagmiddag is De Hoéskamer in het Dörpshóes Rochus aan de Sint Sebastianusstraat 10 geopend. Daar kunt u tussen 14:00 en 17:00 uur binnen lopen voor een kopje koffie en een praatje, of samen een activiteit doen. Elke dinsdagochtend is er open inloop van 8:30 - 12:00 uur voor een praatje. Er is een deelkast voor levensmiddelen en een mini-bieb. In de oneven weken is er op maandag van 15:00 - 16:00 uur een Wijkspreekuur waarbij de wijkagent, Antares, Gemeente en Includio Sociale Basis aanwezig zijn voor vragen en informatie. Kijk ook op [www.dorpsraadsteyl.nl](http://www.dorpsraadsteyl.nl)



### **"Samen aan tafel"**

#### **Eetpunt voor Steylenaren in de Harmoniezaal**

Enkele vrijwilligers hebben het initiatief genomen om het **"Eetpunt voor Steylenaren"** nieuw leven in te blazen.

Het doel is om elkaar te ontmoeten bij een gezonde en lekkere maaltijd, om samen gezellig aan tafel te zitten. De kosten bedragen € 8,50 voor een drie-gangen menu.

Deelnemers dienen zich uiterlijk één week van tevoren op te geven en tevens vooraf te betalen op maandagmiddag bij Maria van Winsen of Nel Jacobs in de Steyler Hoéskamer in Dörpshóes Rochus. De maaltijd vindt plaats op elke derde maandagmiddag van de maand in De Harmoniezaal, Posthuisstraat 30, Tegelen. De zaal gaat om 17:30 uur open, het diner start om 18:00 uur en is bedoeld voor **alle inwoners van Steyl** en is niet leeftijdgebonden.

Maximaal 20 deelnemers per keer.



## **Leen eens een duofiets**

Zin om er eens lekker op uit te trekken met de fiets, natuurlijk met elektrische ondersteuning.

De kosten bedragen per dagdeel € 7,50. Ook 5-dagdelen (€ 35,--) en 10-dagdelenkaarten (€ 65,--) zijn mogelijk. De fiets is elke dag te lenen.

Maak een afspraak met het meldpunt via telefoonnummer 06-49341479. Dit is bereikbaar op werkdagen tussen 9:00 en 12:00 uur. Minimaal twee dagen van tevoren reserveren.

De duofiets is gestationeerd in Gemeenschapscentrum De Hamar in Belfeld en u kunt hem daar in ontvangst nemen. Betaling: contant bij afhaling van de fiets.



## **Wist U Dat??**

De geschiedenis van Halloween zo'n tweeduizend jaar geleden begon, toen de Kelten in Ierland een feest vierden op 31 oktober. Het feest Samhain, zo heette dit feest, markeerde de start van de donkere helft van het jaar. Het werd gevierd met bier, grote vuren en rituelen van druiden, een soort priesters. En... een diner met de doden. De Kelten geloofden dat tijdens Samhain de grens tussen de wereld van de levenden en de doden op zijn dunst was. De geesten van hun voorouders werden daarom uitgenodigd voor een maaltijd. In de zevende eeuw was het Paus Bonifatius IV die het feestje verpestte. Hij

'verchristelijkte' het Keltische feest en veranderde het in Allerheiligen. Dat viel eerst op 13 mei, maar werd voortaan gevierd op 1 november. Op 31 oktober werd er niet langer bier gedronken, maar werd er gevast en gebeden. De oude tradities van de Kelten verdwenen niet volledig. De grote vuren werden nog steeds ontstoken, maar nu om de



katholieke heiligen te eren. Er kwamen zelfs wat nieuwe tradities bij. De armen van de stad gingen langs de deuren om te zingen of muziek te maken in ruil voor een koek. Dit gebeurde op 2 november, Allerzielendag. Het geven van een koek aan de armen zou goed zijn voor je ziel, zo was de gedachte.

Door de eeuwen heen werden de vieringen rond 31 oktober een mengelmoes van katholieke en heidense tradities, aangevuld met lokale gebruiken. De Ieren introduceerden bijvoorbeeld de *jack-o-lantern*, de uitgeholde pompoen.

Toen in Ierland vanaf 1845 de aardappeloogsten mislukten, brak er jarenlang een grote hongersnood uit. Daarop migreerden duizenden Ieren naar de Verenigde

Staten. Zij namen hun gebruiken rondom Halloween mee. Nu is Halloween in de VS een van de grootste feesten van het jaar.

Sinds de jaren tachtig van de twintigste eeuw begint Halloween in Nederland populair te worden. Vaak ten koste van een ander feest, Sint-Maarten, waarbij



kinderen langs de deuren gaan. In de noordelijke provincies van Nederland is Sint-Maarten populairder.

Wat vieren we nou met Halloween? Een mix van een oud Keltisch feest en wat katholieke gebruiken. Wat begon als de mogelijkheid om contact te leggen met overleden dierbaren, is uitgemondd in een spookachtig verkleedfeest met snoep.

Bijdrage: Kay Curfs

De volgende reguliere nieuwsbrief verschijnt 26 november 2024

-----

**Aanmeldstrookje voor het Sinterklaas kienen in het Schutterijmuseum**  
op woensdag 27 november 2024 van 14:00 - 16:30 uur

**De eigen bijdrage is € 2,50 per persoon, introducees betalen € 5,--**

naam..... adres.....

aantal personen..... telefoonnummer.....

Ik betaal contant / per bank (doorhalen wat niet van toepassing is)

**Uiterlijk woensdag 20 november** het strookje met geld inleveren bij of even bellen met:  
Wilma Lommers, Heyskampstraat 35, Steyl, tel. 077-3736533  
Jo Jacobs, Wilhelminaplein 147, Tegelen, tel. 077-3733018  
of aanmelden via [ledenadministratie@kbosteyl.nl](mailto:ledenadministratie@kbosteyl.nl)  
en dan het verschuldigde bedrag overmaken.