

Redactie Nieuwsbrief:
Ine Beurskens en Kay Curfs
Gastschrijver: Zenz Hortensius
redactienieuwsbrief@kbesteyl.nl
Adres secretariaat:
Aerdberg 1, 5935 VR Steyl
Telefoon: 06-30082345
Bankrekening NL82 INGB 0009 5912 62
tnv KBO Limburg, afdeling St. Rochus Steyl

Nieuwsbrief
26 november 2024

Beste leden,

Halloween is alweer voorbij, hebt u ook kunnen griezelen? Verleden maand heeft Kay in de nieuwsbrief uitgelegd waar dit gebruik vandaan komt. Ook Sintermerte heeft zijn mantel gedeeld met de arme bedelaar. Dat verhaal is bekender voor de meesten onder ons. En nu is Sinterklaas inmiddels alweer gearriveerd. Deze week, op 27 november, gaan we met zijn allen kienen en krijgen als beloning een lekkere boekman mee naar huis. Maar wees niet bang, wie niet mee kan kienen krijgt hem gewoon thuis bezorgd, samen met het ONS Magazine en de nieuwsbrief van november.



Zenz schrijft in de terugblik over het heerlijke buffet bij Rose Garden op 30 oktober en de vierde lunch van dit jaar op 6 november.

In de vooruitblik leest u een kleine verandering in de Kerstviering. Helaas hebben we moeten afzien van het gratis ophalen van leden voor de Kerstviering, hoewel we dat in het begin van het jaar wel hebben toegezegd. Maar er maken te weinig leden gebruik van deze service, zodat de prijs per mee te nemen lid te hoog wordt.

Tevens is de opstap veel te hoog, want het is een gewone bus die door ons gehuurd wordt en die heeft niet de aanpassingen die nodig zijn voor mensen die slecht ter been zijn.

Verder staan er twee belangrijke artikelen in deze nieuwsbrief.

Voorzitter Hein Jacobs legt u uit dat we hard gewerkt is om de uitbreiding van ons bestuur te realiseren en welke de volgende stappen gemaakt worden.. Er gaan wijzigingen komen in de samenstelling van het bestuur, zodat we ook volgend jaar optimaal voor u kunnen werken.

We brengen ook de deelname aan de VriendenLoterij onder uw aandacht. In dit artikel wordt uitgelegd hoe wij als KBO afdeling ons voordeel hiermee kunnen doen, waarvan we dan weer met zijn allen profiteren.

In de "Wist u dat?" heeft Kay een leuk artikel geplaatst over Tijn Uilenspiegel en het bakken van brood in vreemde vormen. Dat sluit dus mooi aan bij onze boekmannen.



Wat betreft het programma voor 2025: we zijn nog bezig met de laatste puntjes op de i te zetten. En omdat we weer een financiële meevaller hebben kunnen we in 2025 zelfs 6 lunches organiseren in het Schutterijmuseum.

Laat u verrassen door alweer een heel afwisselend programma, dat we u in december presenteren.

Bijdrage: Ine Beurskens

Aanvulling bestuur

Sinds bijna 2 jaar is het bestuur op zoek naar leden die bereid zijn bestuurlijk werk te doen voor onze vereniging.

Dit zoekwerk was mede ingegeven door het feit dat ik om gezondheidsredenen graag het voorzitterschap wilde overdragen aan iemand anders.

Ook lukte het zittende bestuursleden niet altijd meer om alles te doen wat ze 10 jaar geleden wel nog zonder problemen 'spits' kregen.

Uitbreiding en ook verjonging van het bestuur zou dus zeer welkom zijn.

Inmiddels hebben Petra Hendriks en Piet Steunenberg, verjonging 2x, te kennen gegeven toe te willen treden tot het bestuur.

Het voornemen is om na goedkeuring door de ledenvergadering in maart 2025, de voorzittershamer over te dragen aan Ine Beurskens.

Ine is nu nog secretaris en daar zit dan gelijktijdig het probleem. Wie gaat dan het secretariaatswerk doen.

Er was dan wel werk aan de winkel.

Zoals wie doet wat en wanneer. Wie heeft welke vaardigheden. Waar is iemand niet goed in en waarin juist wel.

Dat heeft als resultaat gehad dat een inventarisatie is gemaakt van taken/ werkzaamheden die nu bij de diverse bestuursleden zijn ondergebracht.



Rekening houdend met ieders vaardigheden en kwaliteiten worden de taken opnieuw verdeeld onder de huidige en de twee aspirant bestuursleden.

Past het niet of niet helemaal dan gaan we samen proberen het passend te maken.

Hein Jacobs, voorzitter

Vriendenloterij

De VriendenLoterij is een Nederlandse loterij. De loterij steunt goede doelen, clubs en verenigingen die zich richten op gezondheid en welzijn van mensen.

De VriendenLoterij is op initiatief van Humanitas in 1989 opgericht.

KBO St. Rochus Steyl is sinds kort een van de goede doelen.

VRIENDENLOTERIJ

- SINDS 1989 -

WIN MEER, BELEEF MEER

Leden van onze vereniging, die reeds deelnemen aan de vriendenloterij, kunnen de bestaande begunstigde wijzigen door registratiecode 21814, die op naam staat van KBO St. Rochus Steyl, per telefoon door te geven aan de Vriendenloterij.

Concreet betekent dit dat 40% van de prijs van een lot ten goede komt van onze vereniging. Elk lot met code 21814 spekt onze verenigingskas met zo'n € 90,-- per jaar. Zeer de moeite waard dus.

Telefoon is 088 - 020 1020 en ter controle worden aan de beller enkele vragen gesteld. Eigenlijk heel makkelijk.

Een aardige bijkomstigheid is, dat als u nu een lot koopt, de laatste drie trekkingen van dit jaar gratis zijn. Dus u betaalt pas voor uw lot in januari 2025.

Heeft u hulp nodig neem dan contact op met onze penningmeester Piet van Dooren via telefoonnummer 06-57397574.

Terugblik

Zondag 27 oktober Sterrelicht



Onze Gemeente Venlo heeft uit de subsidie-pot meegedaan. We laten ons dan ook verrassen wat het gaat worden. Het stuk wordt opgevoerd door leden van KBO Stad uit

Heerlen. Het gaat over het ouder worden, dementie, eenzaamheid en van alles wat daar bij hoort. Niet echt vrolijk dus, maar wel heel herkenbaar. Er zitten verrassende stukken bij. Het speelt zich af onder een appelboom, die dan ook in diverse seizoenen in beeld is. Waar het op neer komt is; mede-mensen moeten wat meer naar elkaar gaan omkijken. Kleine moeite, maar wel een grote vreugde. En een vriendelijk gezicht willen we tenslotte allemaal wel om ons heen hebben, nietwaar?! Na afloop wordt in de grote zaal koffie/thee met appeltaart geserveerd. (u weet wel, van die appelboom). Goed gevonden. Ook worden we



getrakteerd op het koor Forever Young, een enthousiast seniorenkoor met een al even enthousiaste dirigente, Anya Straatman. Ze hadden echt de vaart erin. Geweldig wat een energie. Ook het trio vaste muzikanten zijn senioren. Al met al een zeer geslaagde middag met prachtig herfstweer, dus iedereen ging zeer tevreden naar huis. Voor herhaling vatbaar.



Bijdrage: Zenz Hortensius

Woensdag 6 november 4^e lunch

26 leden hebben zich opgegeven voor deze lunch. Nu maar hopen dat iedereen ook zal/kan komen. Er heerst tenslotte van alles, veel zieke mensen Dit is dus de laatste feestlunch. Hein opent deze activiteit en deelt gelijk mee, dat buiten dat dit de 4^{de} lunch is, er volgend jaar mee door gegaan wordt, en wel 6 keer.



Terwijl ik dit zit te schrijven, wordt ik verwend en brengt Maria mij de champignonsoep aan tafel. Wat een luxe. Bedankt. De broodjes zien er deze keer anders uit. I.p.v. dubbel belegde broodjes, hebben we nu halfjes. Dat ziet er nog feestelijker uit. Ze happen dan ook makkelijk weg (haha) Er is weer voor ieder wat wils. Dit is toch wel heel gezellig zo samen eten en gelijk bijpraten. De tijd vliegt dan ook om. Blij en gezellig dat deze activiteit erin blijft.

Bijdrage: Zenz Hortensius

Vooruitblik

Woensdag 18 december: Kerstviering van 14:00 - 16:30 uur in het Schutterijmuseum

Vanwege zijn drukke werkzaamheden in de week voor Kerstmis heeft Pastoor Anu gevraagd of hij een half uurtje later met de dienst kan beginnen. Voor u maakt dat geen verschil, we hebben dan een open inloop vanaf 14:00 uur. We ontvangen u met een kopje koffie of thee en u kunt nog even bijpraten voordat de dienst begint. Het gemengd koor Zang en Vriendschap zal ook nu weer deze dienst opluisteren, zoals zij dat al vele jaren met veel plezier voor ons doen. Na de dienst zetten we koffie/thee en broodjes voor u klaar op de tafels, met als toetje nog een lekker stukje vlaai.



De eigen bijdrage voor deze middag bedraagt € 10,00 per persoon.

Introducees zijn ook welkom, zij betalen € 12,50.

In tegenstelling tot wat eerder is meegedeeld, worden leden die vervoer nodig hebben **niet thuis opgehaald** voor de Kerstviering. De opstap van de bus is te hoog juist voor degenen die vervoer nodig hebben. Daarbij zijn voor ons de kosten van dit vervoer omgerekend per persoon erg hoog. U zult dus weer uw **eigen vervoer** moeten regelen.

U kunt zich tot uiterlijk woensdag 11 december aanmelden door onderstaand strookje met de eigen bijdrage in te leveren bij, of even te bellen met:

Jo Jacobs, Wilhelminaplein 147, Tegelen, tel: 077-3733018

Wilma Lommers, Heyskampstraat 35, Steyl, tel: 077-3736533

Of u meldt zich aan via: ledenadministratie@kbosteyl.nl

Dan kunt u het verschuldigde bedrag overmaken op bankrekening
NL82 INGB 0009 5912 62 t.n.v. KBO Limburg, afdeling St. Rochus Steyl.

Dus niet alleen maar het geld overmaken, maar altijd ook op tijd aanmelden
Let op de uiterste aanmelddatum, daarna kan het niet meer!

Vitaal in Venlo / Langer zelfstandig wonen

We willen allemaal gezond oud worden. Vitaal blijven kan daarbij helpen. Het is goed om alvast na te denken hoe u fit blijft, of het huis waar u nu woont nog bij u past, of hoe u straks eventuele zorg wilt regelen. Het is belangrijk om erover te denken, te lezen en te beslissen en hierover met uw naasten en vrienden te praten. Op de website Vitaal in Venlo vitaal.venlo.nl/wonen vindt u informatie, advies en ondersteuning over wonen, fit blijven, ontmoeten, mantelzorg, en vervoer.



Dörpshóes Rochus

Elke maandagmiddag is De Hoéskamer in het Dörpshóes Rochus aan de Sint Sebastianusstraat 10 geopend. Daar kunt u tussen 14:00 en 17:00 uur binnen lopen voor een kopje koffie en een praatje, of samen een activiteit doen. Elke dinsdagochtend is er open inloop van 8:30 - 12:00 uur voor een praatje. Er is een deelkast voor levensmiddelen en een mini-bieb. In de oneven weken is er op maandag van 15:00 - 16:00 uur een Wijkspreekuur waarbij de wijkagent, Antares, Gemeente en Inluzio Sociale Basis aanwezig zijn voor vragen en informatie. Kijk ook op www.dorpsraadsteyl.nl



"Samen aan tafel"

Eetpunt voor Steylenaren in de Harmoniezaal

Enkele vrijwilligers hebben het initiatief genomen om het **"Eetpunt voor Steylenaren"** nieuw leven in te blazen.

Het doel is om elkaar te ontmoeten bij een gezonde en lekkere maaltijd, om samen gezellig aan tafel te zitten. De kosten bedragen € 8,50 voor een drie-gangen menu.

Deelnemers dienen zich uiterlijk één week van tevoren op te geven en tevens vooraf te betalen op maandagmiddag bij Maria van Winsen of Nel Jacobs in de Steyler Hóeskamer in Dörpshóes Rochus. De maaltijd vindt plaats op elke derde maandagmiddag van de maand in De Harmoniezaal, Posthuisstraat 30, Tegelen. De zaal gaat om 17:30 uur open, het diner start om 18:00 uur en is bedoeld voor **alle inwoners van Steyl** en is niet leeftijdgebonden.

Maximaal 20 deelnemers per keer.



Samen aan Tafel

Tijl Uilenspiegel als bakkersknecht

Eens had Tijl zich in Leuven kort voor de Sinterklaas als bakkersknecht verhuurd. De bakker was blij, dat hij voor deze drukke tijd een knecht had en zei al de tweede dag: "Het deeg is klaar, ik neem 'es een dag vrij om kennissen op te zoeken, jij moet vandaag maar bakken." "Goed baas. Maar wat moet ik eigenlijk bakken?" "Wat is dat nou voor een vraag," zei de baas, kwaad om zoveel onnozelheid, "bak voor mijn part apen en konijnen, halve gare grappenmaker, als je maar zorgt, dat de boel vanavond klaar is!" En hij stapte weg, nog mompelend. Uilenspiegel zei niets, maar kneedde van het deeg niets anders dan apen- en konijnenfiguren, en schoof het zaakje in de oven. Dat vond hij veel aardiger dan al die doodgewone broden.



's Avonds kwam de baas thuis en werd razend, toen hij in plaats van broden al die rare baksels zag. Hij nam Uilenspiegel bij z'n nek en dreigde hem. Tijl werd bang, want de bakker was een stevige kwant. "Genade!" riep hij, "ik zal u de kosten van het deeg wel betalen, als u me maar even loslaat om m'n beurs te pakken." De bakker dacht: "Dat moest ik maar doen, dan heb ik nog de minste schade," en hij vroeg vijf gulden vergoeding. "Akkoord," zei Tijl en betaalde.

"Maak nou maar gauw dat je weg komt, zo'n malle knecht kan ik niet gebruiken," zei de bakker. "Ja," zei Tijl, "maar nou is het baksel toch mijn eigendom?"

"Neem het hele zootje maar mee, ik kan er toch niks mee beginnen, de mensen zouden me vragen of ik gek was, als ik ze zulk brood leverde. Hier, neem die oude mand maar en ruk uit met je apen en je konijnen. En gauw maar een beetje, of..."

Tijl pakte de baksels in de oude mand en maakte dat hij de deur uit kwam. Hij liep regelrecht naar de markt en bood daar zijn dieren te koop aan. Menigeen vond het wel aardig, tegen de feestdagen zo'n aap of konijn voor de kinderen mee naar huis



te nemen en in een wip had Tijl al z'n vreemde broden verkocht. Hij verdiende er nog dik aan en liet de lege mand onverschillig op de markt achter. Intussen had de bakker gehoord, dat zijn rare knecht op de markt goeie zaken maakte en hij trok er op af om nu ook nog vergoeding te eisen voor het gebruik van zijn oven en zijn brandstof. Maar toen hij op de markt aankwam, vond hij daar de lege mand: Tijl was al weg!

Bijdrage: Kay Curfs

De volgende reguliere nieuwsbrief verschijnt 17 december 2024

Aanmeldstrookje voor de Kerstviering in het Schutterijmuseum
op woensdag 18 december 2024 van 14:00 - 16:30 uur

De eigen bijdrage is € 10,-- per persoon, introducees betalen € 12,50

naam..... adres.....

aantal personen..... telefoonnummer.....

Ik betaal contant / per bank (doorhalen wat niet van toepassing is)

Uiterlijk woensdag 11 december het strookje met geld inleveren bij of even
bellen met: Wilma Lommers, Heyskampstraat 35, Steyl, tel. 077-3736533

Jo Jacobs, Wilhelminaplein 147, Tegelen, tel. 077-3733018

of aanmelden via ledenadministratie@kbosteyl.nl

en dan het verschuldigde bedrag overmaken.

Let op de uiterste aanmelddatum, daarna kan het niet meer!